

«Ik ben de verrijzenis en het leven,
Wie in Mij gelooft, zal leven,
Ook al is hij gestorven». (Jo. 11.26)



Op maandag 15 september 1969, te Oudenaar-
de, riep God de Vader tot Zich de ziel van
zijn dienaar
DE HEER

Valere VAN MOORLEGHEM

echtgenoot van Mevrouw

Julia RESTIAENS

geboren te Etikhove, de 19 januari 1903, ge-
sterkt door het sacrament der zieken.

Een goede, werkzame vader en echtgenoot
ging van ons heen; in stilte zoals hij heeft
geleefd, zonder klagen over de zware be-
proeving die God hem zond, in volle over-
gave aan de Heer, zoals zijn leven steeds in
dienst stond van vrouw, kinderen en klein-
kinderen.

Dat God de mensen tot Zich roept wan-
neer Hij het best acht, wordt in dit over-
lijden eens te meer bewezen.

Hij heeft gewerkt gans zijn leven, en wan-
neer hij mocht gaan rusten en genieten van
zijn arbeid werd hij ontnomen aan de liefde
van de zijnen.

Nacht en dag stonden echtgenote, kinde-
ren en familie aan zijn ziekbed. Nooit was
hij alleen. Zij waren goed voor hem zoals
hij altijd goed geweest was voor hen.

Dierbare en trouwe echtgenote, samen heb-
ben wij tijdens ons huwelijksleven veel ge-
werkt, gelukkig geweest te samen en ook ons
leed gedeeld; ik dank U voor uw goedheid
en toewijding.

Beste kinderen en familie, moge de gedach-
te dat wij eens bij de Heer mekaar terug-
vinden, nu uw troost en sterkte zijn. Hebt
dank voor uw genegenheid en blijft steeds
aan mij denken in uw dagelijks gebed.

Mevrouw

Valere Edmond VAN MOORLEGHEM-
Julia RESTIAENS,

Heer en Mevrouw

Roger VAN MOORLEGHEM-COLPAERT,
en kinderen,

Heer en Mevrouw

Germain DE VOS-VAN MOORLEGHEM,
en kinderen,

De families

VAN MOORLEGHEM — BERTH
RESTIAENS — STOCKMAN,

DANKEN,

voor de blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.

Drukkerij Vandevelde



RVN

35/3



Feb 67